

## NHẬN BIẾT CÁC DẤU HIỆU CỦA THỜI GIAN TRƯỚC KỲ TẬN THỂ.

### Bài 3 - Các giáo sư và các tiên tri giả sẽ đến từ giữa những người tin Chúa.

Tiếp theo các bài trước về các điều mà Đức Chúa Jêsus Christ đã cảnh báo hết thảy mọi người tin Chúa phải nhận biết về dấu hiệu của thời gian, như Ngài đã quở trách những người Pha-ri-si, là những người bị Đức Chúa Jêsus gọi là những kẻ giả hình và là dòng dõi hung ác gian dâm, được chép trong Ma-thi-ơ 16:1-4.

Ma-thi-ơ 16:1-4: Những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến cùng Đức Chúa Jêsus, có ý thử Ngài, thì xin làm cho xem một dấu lạ từ trên trời xuống. Nhưng Ngài đáp rằng: Khi chiều tối đến, thì các người nói rằng: sẽ tốt trời, vì trời đỏ. Còn sớm mai, thì các người nói rằng: Hôm nay sẽ có cơn dông, vì trời đỏ và mờ mờ. Các người người biết phân biệt rõ sắc trời, mà không phân biệt được dấu chỉ thì giờ ư! Dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ; nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ chi khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Giô-na. Rồi Ngài bỏ họ mà đi.

Bản King James version chép: <sup>1</sup>The Pharisees<sup>G5330</sup> also<sup>G2532</sup> with the Sadducees<sup>G4523</sup> came<sup>G4334</sup>, and tempting<sup>G3985</sup> desired<sup>G1905</sup> him that he would show<sup>G1925</sup> them a sign<sup>G4592</sup> from heaven<sup>G3772</sup>. <sup>2</sup>He answered<sup>G611</sup> and said<sup>G2036</sup> unto them, When it is evening<sup>G3798</sup>, ye say<sup>G3004</sup>, It will be fair<sup>G2105</sup> weather<sup>G2105</sup>: for the sky<sup>G3772</sup> is red<sup>G4449</sup>. <sup>3</sup>And in the morning<sup>G4404</sup>, It will be foul<sup>G5494</sup> weather<sup>G5494</sup> to day<sup>G4594</sup>: for the sky<sup>G3772</sup> is red<sup>G4449</sup> and lowering<sup>G4768</sup>. O ye hypocrites<sup>G5273</sup>, ye can<sup>G1097</sup> discern<sup>G1252</sup> the face<sup>G4383</sup> of the sky<sup>G3772</sup>; but can<sup>G1410</sup> ye not discern the signs<sup>G4592</sup> of the times<sup>G2540</sup>? <sup>4</sup>A wicked<sup>G4190</sup> and adulterous<sup>G3428</sup> generation<sup>G1074</sup> seeketh<sup>G1934</sup> after<sup>G1934</sup> a sign<sup>G4592</sup>; and there shall no<sup>G3756</sup> sign<sup>G4592</sup> be given<sup>G1325</sup> unto it, but the sign<sup>G4592</sup> of the prophet<sup>G4396</sup> Jonas<sup>G2495</sup>. And he left<sup>G2641</sup> them, and departed<sup>G565</sup>.

Chữ phân biệt - discern<sup>G1252</sup> chép trong câu 3 trên, đó là chữ διακρίνω - diakrino, số 1252 ra từ chữ δια - dia, số 1223 và chữ κρίνω - krino, số 2919 của tiếng Hy-lạp có nghĩa là: *phân tách ra, phân biệt, nhận định những sự khác biệt, giải quyết, phân xử*,

Chữ dấu chỉ - the sign<sup>G4592</sup> chép trong câu 3 trên, đó là chữ σημεῖον - semeion, số 4592 của tiếng Hy-lạp (Greek) có nghĩa là: *dấu hiệu, sự biểu thị, sự tỏ ra mà mắt có thể nhìn thấy được, sự dị thường siêu nhiên, bằng chứng, điều kỳ lạ, dấu hiệu tượng trưng*;

Chữ thì giờ - the times<sup>G2540</sup> chép trong câu 3 trên, đó là chữ καιρός - kairos, số 2540 của tiếng Hy-lạp, có nghĩa là: *sự kiện được xảy ra, duyên cớ gây ra, thời gian thích hợp, mùa, kỳ*;

Khi Đức Chúa Jêsus phán về các dấu hiệu, hay là các dấu kỳ mà người ta phải nhận biết, ấy là Ngài nhắc cho người ta phải nhớ lại các dấu chỉ mà Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời đã phán qua các tiên tri của Ngài, về những sự sẽ xảy ra, sẽ có, liên quan đến các dấu chỉ, để người ta nhận biết về công việc của Đức Giê-Hô-Va trong kế hoạch của Ngài, để cứu chuộc loài người.

Các dấu chỉ mà hết thảy loài người, đặc biệt là dân Y-sơ-ra-ên phải nhận biết, đó là sự sanh ra của Đức Chúa Jêsus Christ - Đấng cứu chuộc nhân loại.

Ê-sai 9:1-7: Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Chúa đã làm cho dân này thêm nhiều; và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa, như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia của cướp. Vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp, như trong ngày của Ma-đi-an. Cả giày dép của kẻ đánh giặc trong khi giao chiến, cùng cả áo xông vấy máu, đều dùng để đốt và làm đồ chum lửa. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy! Chúa đã giáng một Lời trong Gia-cốp, và Lời ấy đổ xuống trên Y-sơ-ra-ên.

Trong đoạn Kinh-Thánh này, dấu hiệu thuộc thể về sự sanh ra của Đấng cứu chuộc nhân loại, đó là Đức Chúa Jêsus Christ- Con kế tự Đức Chúa Trời, sẽ được sanh ra từ nhà của Đa-vít, thuộc chi phái Giu-đa.

Dấu hiệu thuộc linh đó là: Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta;

quyền cai trị sẽ nẩy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngai Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời.

Lời tiên tri (từ đoạn 1 đến đoạn 39) đã được công bố bởi tiên tri Ê-sai, con trai của A-mốt, được chép xuống vào khoảng năm 700 B.C.. Trong ba mươi lăm đoạn đầu của sách tiên tri Ê-sai, nói về tội lỗi của nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa, đã khiến cho kẻ thù nghịch mình, là dân A-si-ri, được ví là cái roi của Đức Giê-hô-Va dùng để sửa trị dân Y-sơ-ra-ên, tấn công, vây hãm, hà hiếp và bắt dân Y-sơ-ra-ên làm phu tù, nhưng Giê-hô-Va Đức Chúa Trời đã phán trước về một kỳ, Ngài sẽ ban sự giải cứu cho tuyền dân của Ngài.

Điều quan trọng nhất mà tuyền dân của Giê-hô-Va Đức Chúa Trời (không phải chỉ là Y-sơ-ra-ên trong xác thịt, là hết thảy những người tin đến Danh Đức Giê-hô-Va, có lòng kính sợ Ngài và yêu mến Luật pháp của Ngài) phải nhận biết, đó là Đức Giê-hô-Va sẽ ban cho họ một Đấng cứu thế mang Danh Ngài và Đấng cứu thế đó sẽ tỏ cho tuyền dân của Ngài biết làm thế nào và bằng cách nào mà họ được giải cứu khỏi quyền lực của kẻ thù nghịch mình, không phải chỉ là các dân đã từng áp bức dân Y-sơ-ra-ên, mà chính là quyền lực của ma quỷ hành động trong thân thể xác thịt của họ, hầu cho tuyền dân của Đức Giê-hô-Va biết làm thế nào và bằng cách nào để huỷ phá được mọi quyền lực đó, bấy giờ sẽ không có một dân nào có thể trở dậy để hà hiếp họ được nữa.

Nhưng không phải mọi người Y-sơ-ra-ên đều nhận biết được điều đó, ấy là vì họ chỉ mong quyền phép của Đức Chúa Trời giải cứu họ khỏi những kẻ thù nghịch mình, mà họ không nhận biết rằng, chính tội lỗi của họ đã khiến cho quyền lực của ma quỷ hợp pháp sử dụng các dân ngoại, là các dân không kính sợ Đức Chúa Trời, để tấn công họ và hà hiếp họ.

Nếu những người được gọi là tuyền dân của Đức Chúa Trời mà không được biết Lễ thật này, thì chính tội lỗi của họ sẽ cung cấp cho ma quỷ quyền hợp pháp để cầm buộc họ và linh hồn họ sẽ bị hư mất đời đời.

Chúng ta hãy xem tiếp điều Đức Giê-hô-Va đã dùng tiên tri Ê-sai để phán về các dấu mà tuyền dân của Ngài phải nhận biết về Đấng cứu thế, cùng nhận biết các trái chỉ có trong Đấng cứu thế.

**Ê-sai 11:1-16 & 12:1-6: Có một chồi sẽ nẩy lên từ gốc Y-sai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. Ngài lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va làm vui; chẳng phán xét theo mắt mình thấy, và chẳng cứ sự tai nghe mà đoán định. Nhưng Ngài sẽ dùng sự công bình xét đoán kẻ nghèo, và xử lý ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất. Ngài sẽ đánh thế gian bằng cái gậy của miệng mình, và lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ ác. Sự công bình sẽ làm dây thắt lưng của Ngài, sự thành tín sẽ làm dây ràng hông. Bấy giờ muông sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con; bò con, sư tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ, một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi. Bò cái sẽ ăn với gấu; các con nhỏ chúng nó nằm chung, sư tử ăn cỏ khô như bò. Trẻ con đang bú sẽ chơi kè ổ rắn hổ mang, trẻ con thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục. Nó chẳng làm hại, chẳng giết ai trong cả núi thánh của ta; vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Đức Giê-hô-va, như các dòng nước che lấp biển. Xảy ra trong ngày đó, rễ Y-sai đứng lên làm cờ cho muôn dân, các nước đều tìm đến Ngài, nơi an nghỉ của Ngài sẽ được vinh hiển. Trong ngày đó, Chúa còn đặt tay một lần nữa đặng chuộc dân sót của Ngài, tức là kẻ sót lại bởi A-si-ri, Ê-díp-tô, Pha-trô, Cút, Ê-lam, Si-nê-a, Ha-mát cùng các cù lao biển. Chúa sẽ dựng một cây cờ cho các nước; nhóm những người Y-sơ-ra-ên bị đuổi, thâu những người Giu-đa lưu lạc, từ bốn góc đất. Bấy giờ sự ghen tương của Ép-ra-im sẽ mất, kẻ khuấy rối Giu-đa sẽ bị trừ đi; Ép-ra-im không ghen ghét Giu-đa nữa, Giu-đa không khuấy rối Ép-ra-im nữa. Chúng nó sẽ bay trên vai dân Phi-li-tin về phía tây; cùng nhau cướp giật con cái phương đông; tra tay trên Ê-đôm và Mô-áp; con cái Am-môn sẽ vâng phục họ. Đức Giê-hô-va sẽ làm cạn tất giải biển Ê-díp-tô; vung tay trên Sông cái bởi gió cháy của Ngài, đánh mà chia ra làm bảy suối, và khiến người ta có thể đi qua không ướt dép. Vậy, sẽ có một đường cái cho dân sót của Ngài, là những kẻ sót lại bởi A-si-ri, cũng như đã có một đường cái cho Y-sơ-ra-ên trong ngày họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô vậy. Trong ngày đó, người sẽ nói rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cảm tạ Chúa; vì Chúa vốn giận tôi, nhưng cơn giận Chúa đã lánh khỏi, và Chúa yên ủi tôi. Nay, Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi tôi; tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi. Vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là sức**

manh của tôi, lời ca tụng của tôi; Ngài đã nên sự cứu rỗi tôi. Vậy nên các người sẽ vui vẻ mà mức nước nơi các nguồn sự cứu; và trong ngày đó các người sẽ nói rằng: Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va; hãy kêu cầu Danh Ngài; hãy rao mọi việc của Ngài ra trong các dân tộc! Hãy xưng Danh Ngài là tôn trọng! Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm những công việc rực rỡ: nên phô cho thế gian đều biết! Hỡi dân cư Si-ôn, hãy kêu lên to tiếng! Vì Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên là tôn trọng giữa người.

Dấu hiệu thuộc về thần linh mà tuyển dân của Đức Chúa Trời phải nhận biết về Đấng cứu thế, cùng các môn đồ của Ngài phải có, đó là: **Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va.**(Câu 2).

Còn dấu hiệu thuộc thế, đó là: **Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Y-sai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái.** (Câu 1) Ngài lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va làm vui; chẳng phán xét theo mắt mình thấy, và chẳng cứ sự tai nghe mà đoán định. Nhưng Ngài sẽ dùng sự công bình xét đoán kẻ nghèo, và xử lý ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất. Ngài sẽ đánh thế gian bằng cái gậy của miệng mình, và lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ ác. Sự công bình sẽ làm dây thắt lưng của Ngài, sự thành tín sẽ làm dây ràng hông. (Câu 3-5) Xảy ra trong ngày đó, rễ Y-sai đứng lên làm cờ cho muôn dân, các nước đều tìm đến Ngài, nơi an nghỉ của Ngài sẽ được vinh hiển. Trong ngày đó, Chúa còn đặt tay một lần nữa đặng chuộc dân sót của Ngài, tức là kẻ sót lại bởi A-si-ri, Ê-díp-tô, Pha-trô, Cút, Ê-lam, Si-nê-a, Ha-mát cùng các cù lao biển. Chúa sẽ dựng một cây cờ cho các nước; nhóm những người Y-sơ-ra-ên bị đuổi, thâu những người Giu-đa lưu lạc, từ bốn góc đất. Bấy giờ sự ghen tương của Ép-ra-im sẽ mất, kẻ khuấy rối Giu-đa sẽ bị trừ đi; Ép-ra-im không ghen ghét Giu-đa nữa, Giu-đa không khuấy rối Ép-ra-im nữa.

Lời Chúa chép trong đoạn 11 và 12 trên, chúng ta thấy Đức Chúa Jêsus Christ đã thi hành chức vụ rao giảng Tin-Lành của Nước Đức Chúa Trời, không chỉ dành cho dân Y-sơ-ra-ên, mà cho cả dân ngoại nữa, vì muôn dân trên đất này đều thuộc về Đức Giê-hô-va và bất kể người nào kêu cầu đến Danh Đức Giê-hô-va, thì sẽ được cứu, như Lời Chúa đã định rằng: **Xảy ra trong ngày đó, rễ Y-sai đứng lên làm cờ cho muôn dân, các nước đều tìm đến Ngài, nơi an nghỉ của Ngài sẽ được vinh hiển. Trong ngày đó, Chúa còn đặt tay một lần nữa đặng chuộc dân sót của Ngài, tức là kẻ sót lại bởi A-si-ri, Ê-díp-tô, Pha-trô, Cút, Ê-lam, Si-nê-a, Ha-mát cùng các cù lao biển. Chúa sẽ dựng một cây cờ cho các nước; nhóm những người Y-sơ-ra-ên bị đuổi, thâu những người Giu-đa lưu lạc, từ bốn góc đất.**

Chữ cờ, một cây cờ - **an ensign**<sup>H5251</sup> chép trong câu 10 & 12 trên, đó là chữ **נֶסֶךְ** - nec, ra từ chữ **נֶסֶךְ** - nacac, số 5264 của tiếng Hê-bơ-rơ, có nghĩa là: **một tiêu chuẩn phải được tôn cao, một dấu hiệu, một ngọn cờ, một cây cờ hiệu;**

**Một ngọn cờ, một cờ hiệu** hay là **một tiêu chuẩn** đó chính là Luật pháp, cùng các Lời tiên tri của Đức Giê-hô-va, được phán ra qua các đấng tiên tri của Ngài, là điều mà Đức Chúa Jêsus Christ đã đến thế gian này để làm cho vững lập, như Lời Chúa đã chép trong sách Ma-thi-ơ 5:17-18:

**Ma-thi-ơ 5:17-18: Các người đừng tưởng Ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; Ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì Ta nói thật cùng các người, đang khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn.**

Một dấu hiệu nữa để người ta nhận biết Đấng cứu thế, đó là chính sự thương khó, sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ.

**Ê-sai 53:1-12: Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai? Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy Người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi Người ra gì. Thật Người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng Người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. Nhưng Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Người chịu chúng ta được bình an, bởi lần roi Người chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thấy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người. Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng**

hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên cầm ở trước mặt kẻ hốt lông, Người chẳng từng mở miệng. Bởi sự ức hiếp, và xử đoán, nên Người đã bị cất lấy; trong những kẻ đồng thời với Người có ai suy xét rằng Người đã bị dứt khỏi đất người sống, là vì cơ tội lỗi dân Ta đáng chịu đánh phạt? Người ta đã đặt mô Người với những kẻ ác, nhưng khi chết, Người được chôn với kẻ giàu; dầu Người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương Người, và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống Người làm tế chuộc tội, Người sẽ thấy dòng dõi mình; những ngày Người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay Người được thành vượng. Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình, và lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ công bình của Ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình; và Người sẽ gánh lấy tội lỗi họ. Vậy nên Ta sẽ chia phần cho Người đồng với người lớn. Người sẽ chia của bắt với những kẻ mạnh, vì Người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kẻ vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người, và cầu thay cho những kẻ phạm tội.

Dấu hiệu thuộc linh để nhận biết Đáng cứu thế, đó là: Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình, và lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ công bình của Ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình; và Người sẽ gánh lấy tội lỗi họ. Vậy nên Ta sẽ chia phần cho Người đồng với người lớn. Người sẽ chia của bắt với những kẻ mạnh, vì Người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kẻ vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người, và cầu thay cho những kẻ phạm tội.

Tại đây, Kinh-Thánh không chép về sự sống lại của *tôi tớ công bình của Đức Giê-hô-va*, nhưng chép là: Sau khi đã dâng mạng sống Người làm tế chuộc tội, Người sẽ thấy dòng dõi mình; những ngày Người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay Người được thành vượng. Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình, và lấy làm thỏa mãn. (Câu 10-11)

#### *Tại sao chúng ta cần phải biết các dấu hiệu về Đức Chúa Jê-sus Christ - Đáng cứu chuộc nhân loại?*

Vì chúng ta đang suy gẫm Lời Đức Chúa Jê-sus Christ đã phán về các dấu hiệu chỉ về sự Ngài sẽ trở lại và kỳ tận thế, mà trong các dấu hiệu đó, Chúa Jê-sus đã phán rằng: **Hãy giữ, kẻ có kẻ dỗ dành các người. Vì nhiều người sẽ mạo Danh Ta đến mà nói rằng: Ta là Đáng Christ; và sẽ dỗ dành nhiều người.**

Nếu chúng ta không nhận biết các dấu hiệu thật, chỉ có trên Đức Chúa Jê-sus Christ và cũng sẽ có trên những người được Đức Chúa Jê-sus Christ bảo lãnh cho, thì chúng ta sẽ không thể nhận biết ai là tiên tri thật, ai là giáo sư thật đến từ Đức Chúa Jê-sus Christ và ai là tiên tri giả, ai là giáo sư giả.

Một nguyên tắc để nhận biết ai đến từ Đức Chúa Jê-sus Christ, thì chính Đức Chúa Jê-sus Christ đã tỏ ra những sự thuộc về Ngài và chỉ có ở trong những người thuộc về Ngài mà thôi, đó là:

**Giăng 14:12: Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các người, kẻ nào tin Ta, cũng sẽ làm việc Ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì Ta đi về cùng Cha.**

Trong bài học hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với Lời Chúa đã chép trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24.

**Ma-thi-ơ 24:1-14:** Khi Đức Chúa Jê-sus ra khỏi đền thờ, đang đi, thì môn đồ đến gần để chỉ cho Ngài xem các nhà thuộc về đền thờ. Ngài phán rằng: Các người có thấy mọi điều đó chẳng? Quả thật, Ta nói cùng các người, đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn khác mà không bị đổ xuống. Ngài đang ngồi trên núi ô-li-ve, môn đồ tới riêng cùng Ngài, và nói rằng: Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế. Đức Chúa Jê-sus đáp rằng: Hãy giữ, kẻ có kẻ dỗ dành các người. Vì nhiều người sẽ mạo Danh Ta đến mà nói rằng: Ta là Đáng Christ; và sẽ dỗ dành nhiều người. Các người sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc: hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại. Bấy giờ, người ta sẽ nộp các người trong sự hoạn nạn và giết đi; các người sẽ bị mọi dân ghen ghét vì Danh Ta. Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chức cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Lại vì cơ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lặn. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu. Tin Lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân.

**Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.**

Bản King James version chép câu 4 và câu 5 trên như sau: <sup>4</sup>And Jesus<sup>G2424</sup> answered<sup>G611</sup> and said<sup>G2036</sup> unto them, Take heed<sup>G991</sup> that no<sup>G3361</sup> man<sup>G5100</sup> deceive<sup>G4105</sup> you. <sup>5</sup>For many<sup>G4183</sup> shall come<sup>G2064</sup> in my name<sup>G3686</sup>, saying<sup>G3004</sup>, I am<sup>G1510</sup> Christ<sup>G5547</sup>; and shall deceive<sup>G4105</sup> many<sup>G4183</sup>.

Có nghĩa là: *Chúa Jêsus đáp lại họ rằng: hãy chú ý đừng để cho kẻ nào lừa dối các người. Vì có nhiều kẻ sẽ nhân Danh Ta mà đến, nói rằng, Ta là Đấng Christ; và sẽ lừa dối nhiều người.*

Chúng ta phải hiểu ý nghĩa của câu này Chúa Jêsus đã nói về những người sẽ đến với người ta và tự nhận mình là tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ và những người đó cũng giảng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, nhưng họ không phải là tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ!

***Làm thế nào để chúng ta nhận biết những người nào là thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ và kẻ nào không phải là tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ?***

Trước hết, chúng ta hãy trở lại với Kinh-Thánh, để xem Lời Chúa chép gì về những kẻ tự xưng mình là tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ, mà thực tế, những người đó không phải là tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ.

Phục truyền luật lệ ký 18:13-22: **Người phải ở trọn vẹn với Giê-hô-va Đức Chúa Trời người. Vì những dân tộc mà người sẽ đuổi đi, nghe theo tà thuật và bói khoa; song về phần người, Giê-hô-va Đức Chúa Trời người không cho phép người làm như vậy. Từ giữa anh em người, Giê-hô-va Đức Chúa Trời người sẽ lập lên một đấng tiên tri như ta; các người khác nghe theo đấng ấy! Đó là điều chính người đã cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời người, tại Hô-rếp, trong ngày nhóm hiệp, mà rằng: Cầu xin tôi chớ nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi nữa, và chớ thấy đám lửa hừng nầy nữa, e tôi chết chăng. Bấy giờ, Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Chúng nó nói có lý; Ta sẽ lập lên cho chúng một đấng tiên tri như người, thuộc trong anh em chúng, Ta sẽ lấy các Lời Ta để trong miệng người, thì người sẽ nói cho chúng mọi điều Ta phán dặn người. Bằng có ai không nghe theo Lời Ta mà đấng tiên tri nhân Danh Ta nói, thì Ta sẽ hạch ai đó. Còn kẻ tiên tri có lòng kiêu ngạo, nhân Danh Ta nói điều chi Ta không biểu người nói hay là nhân danh các thần khác mà nói, thì kẻ tiên tri ấy phải chết. Nếu người nói trong lòng rằng: Làm sao chúng ta nhìn biết được lời nào Đức Giê-hô-va không có phán? Khi kẻ tiên tri nhân Danh Đức Giê-hô-va nói, ví bằng lời người nói không xảy đến và không ứng nghiệm, ấy là lời mà Đức Giê-hô-va chẳng có phán. Kẻ tiên tri đó bởi sự kiêu ngạo mà nói ra: chớ sợ người.**

Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời là Đấng hằng sống, Ngài là Đấng thành tín, sẽ làm thành mọi điều mà Ngài đã phán. Trái các thời đại của loài người ở trên đất này, đều thuộc về Đức Giê-Hô-Va và những người nào được Đức Giê-Hô-Va chỉ định, thì Đức Giê-Hô-Va sẽ làm cho những người đó được trở nên giống như hình bóng của Đức Chúa Jêsus Christ, Con Ngài, như Lời Chúa đã chép:

Rô-ma 8:28-30: **Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em; còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.**

Trong đời của tiên tri Giê-rê-mi (627 B.C - 586 B.C), trong dân Y-sơ-ra-ên đã có nhiều tiên tri giả và các thầy tế lễ, tức là những kẻ mà Lời Chúa gọi là những kẻ chặn bầy chiên của Đức Chúa Trời, nhưng không có lòng kính sợ Đức Giê-Hô-Va và những kẻ đó đã nhân Danh Đức Giê-Hô-Va mà nói những lời tiên tri giả dối, làm tan lạc bầy chiên của Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời và Đức Giê-Hô-Va đã trừng phạt những kẻ đó.

Giê-rê-mi 23:1-40: **Đức Giê-hô-va phán: Khốn thay cho những kẻ chặn hủy diệt và làm tan lạc bầy chiên của đồng cỏ Ta. Vậy nên, về những kẻ chặn giữ dân Ngài, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vậy: Các người làm tan lạc bầy chiên Ta, đã đuổi đi và không thăm nom đến; nầy, Ta sẽ thăm phạt các người về những việc dữ mình làm, Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta sẽ nhóm những con sót lại của bầy Ta, từ các nước mà Ta đã đuổi chúng nó đến. Ta sẽ đem chúng nó trở về trong chuồng mình; chúng nó sẽ sanh đẻ thêm nhiều. Ta sẽ lập lên những kẻ chăn nuôi chúng nó; thì sẽ chẳng sợ chẳng hãi nữa, và không thiếu một con nào, Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán: Nầy,**

những ngày đến, bấy giờ Ta sẽ dấy lên cho Đa-vít một nhánh công bình. Ngài sẽ cai trị làm Vua, lấy cách khôn ngoan mà ăn ở, làm sự chánh trực công bình trong đất. Đang đời Vua đó, Giu-đa sẽ được cứu; Y-sơ-ra-ên sẽ ở yên ổn, và người ta sẽ xưng Danh Đấng ấy là: Đức Giê-hô-va sự công bình chúng ta! Đức Giê-hô-va phán: Vậy nên những ngày đến, bấy giờ người ta sẽ chẳng còn nói rằng: Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, tức là Đấng đã đem con cái Y-sơ-ra-ên lên khỏi đất Ê-díp-tô. Nhưng nói rằng: Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, tức là Đấng đã đem lên và dắt dòng dõi nhà Y-sơ-ra-ên về từ phương bắc, từ các nước mà Ta đã đuổi họ đến. Chúng nó sẽ ở trong đất mình. Về các tiên tri: Lòng ta tan nát trong ta; xương ta thấy đều run rẩy; ta như người say, như người xây xẩm vì rượu, bởi cố Đức Giê-hô-va và những Lời thánh của Ngài. Trong đất đầy những kẻ tà dâm; vì cơ bị rửa sả thì đất nên sâu thẳm; những đồng cỏ nơi đồng vắng đều khô khan. Người ta chạy theo đường dữ, sức chúng nó là không công bình. Vì chính kẻ tiên tri thầy tế lễ đều là ô uế, Ta thấy sự gian ác chúng nó đến trong nhà Ta; Đức Giê-hô-va phán vậy. Cho nên đường chúng nó sẽ như nơi trơn trượt trong tối tăm, sẽ bị đuổi và vấp ngã tại đó. Vì đến năm chúng nó bị thăm phạt, Ta sẽ giáng tai vạ trên chúng nó, Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta đã thấy rõ sự điên dại của bọn tiên tri xứ Sa-ma-ri; chúng nó nhân danh Ba-anh mà nói tiên tri, khiến dân Y-sơ-ra-ên Ta lầm lạc. Nhưng, nơi bọn tiên tri ở Giê-ru-sa-lem, Ta đã thấy sự đáng gớm ghiếc: chúng nó phạm tội tà dâm, bước theo sự giả dối; chúng nó làm cho cứng vững tay kẻ dữ, đến nỗi chẳng ai xây bỏ sự ác của mình. Ta coi chúng nó thấy đều như Sô-đôm, và dân cư nó như Gô-mô-rơ. Vậy nên, về phần bọn tiên tri đó, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Này, Ta sẽ cho chúng nó ăn ngải cứu và uống mật đắng; vì các tiên tri ở Giê-ru-sa-lem đã làm cho sự vô đạo tràn ra trong cả xứ. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Chớ nghe những lời của các tiên tri nói tiên tri với các người. Chúng nó dạy cho các người sự hư không, và nói sự hiện thấy bởi lòng mình chẳng phải bởi miệng Đức Giê-hô-va. Chúng nó cứ bảo kẻ khinh dể Ta rằng: Đức Giê-hô-va phán, các người sẽ được bình an. Lại bảo những kẻ bước theo sự cứng cõi của lòng mình rằng: Chẳng có tai họa nào đến trên các người hết. Vậy ai đã đứng được trong sự bàn luận của Đức Giê-hô-va, để được ngắm xem và nghe Lời Ngài? Ai đã suy xét và nghe Lời Ngài? Này, cơn giận của Đức Giê-hô-va đã phát ra như bão, như gió lốc, nổ trên đầu kẻ dữ. Đức Giê-hô-va chưa làm trọn ý đã định trong lòng, thì cơn giận của Ngài sẽ chẳng trở lại. Trong ngày sau rốt, các người sẽ rõ biết sự ấy. Ta chẳng sai những tiên tri này, mà chúng nó đã chạy; Ta chẳng phán với, mà đã nói tiên tri. Nếu chúng nó có đứng trong sự bàn luận Ta, thì đã khiến dân Ta nghe Lời Ta, và đã làm cho dân từ đường dữ việc xấu mà trở lại rồi. Đức Giê-hô-va phán: Ta có phải là Đức Chúa Trời ở gần mà không phải là Đức Chúa Trời ở xa sao? Đức Giê-hô-va phán: Có người nào có thể giấu mình trong các nơi kín cho Ta đừng thấy chăng? Đức Giê-hô-va phán: Há chẳng phải Ta đầy dẫy các tầng trời và đất sao? Ta nghe điều những kẻ tiên tri này nói, chúng nó nhân Danh Ta mà nói tiên tri giả dối, rằng: Ta có chiêm bao; thật, ta có chiêm bao! Những tiên tri ấy, theo sự dối trá của lòng mình mà nói tiên tri, chúng nó có lòng ấy cho đến chừng nào? Chúng nó mỗi người thuật chiêm bao cùng kẻ lân cận, tưởng sẽ khiến dân quên Danh Ta cũng như tổ phụ chúng nó vì Ba-anh quên Danh Ta. Khi tiên tri nào có chiêm bao, hãy thuật chiêm bao ấy đi; còn kẻ nào đã lãnh Lời Ta, hãy truyền lại Lời Ta cách trung tín! Đức Giê-hô-va phán: Rơm rạ há xen vào với lúa mì sao? Lời Ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán vậy. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán rằng: Này, Ta nghịch cùng những kẻ tiên tri ăn cắp lẫn nhau về Lời của Ta. Đức Giê-hô-va phán: Này, Ta nghịch cùng những kẻ tiên tri dùng lưỡi mình nói ra, mà rằng: Ngài phán. Đức Giê-hô-va phán: Này, Ta nghịch cùng những kẻ lấy chiêm bao giả dối mà nói tiên tri, thuật lại và lấy lời dối trá khoe khoang mà làm cho dân Ta lầm lạc, nhưng Ta không sai và cũng không bảo chúng nó; chúng nó cũng không làm ích gì cho dân này hết, Đức Giê-hô-va phán vậy. Nếu dân này, kẻ tiên tri hay là thầy tế lễ, hỏi người rằng: Gánh nặng của Đức Giê-hô-va là gì? Khá đáp rằng: Gánh nặng gì? Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ từ bỏ các người. Còn như kẻ tiên tri, thầy tế lễ, và dân sẽ nói rằng: Gánh nặng của Đức Giê-hô-va, thì Ta sẽ phạt người ấy và nhà nó. Vậy, này là câu mỗi người khá hỏi kẻ lân cận mình, mỗi người khá hỏi anh em mình rằng: Đức Giê-hô-va đã trả lời làm sao? Đức Giê-hô-va đã phán thế nào? Bấy giờ chớ nói gánh nặng của Đức Giê-hô-va nữa; vì lời của mỗi một người sẽ là gánh nặng của nó, vì các người đã làm trái những Lời của Đức Chúa Trời hằng sống, của Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức

Chúa Trời chúng ta. Vậy người khác hỏi kẻ tiên tri rằng: Đức Giê-hô-va đã trả lời cho người làm sao? Hay là: Đức Giê-hô-va đã phán thế nào? Nhưng nếu các người nói rằng: Gánh nặng của Đức Giê-hô-va, bởi cố đó, Đức Giê-hô-va phán như vậy: Vì các người nói lời này: Gánh nặng của Đức Giê-hô-va, và Ta đã sai đến cùng các người đặng bảo các người rằng: Chớ còn nói rằng: Gánh nặng của Đức Giê-hô-va, nhân đó, này, Ta sẽ quên hẳn các người; Ta sẽ bỏ các người, và thành Ta đã ban cho các người và tổ phụ các người, xa khỏi trước mặt Ta. Ta sẽ khiến các người chịu như nhục đời đời, hổ thẹn vô cùng, không bao giờ quên được.

Khi Đức Chúa Jêsus Christ khởi thi hành chức vụ trên đất này, Ngài đã cảnh cáo các môn đồ của Ngài, cùng những người trong các dân kéo đến nghe Ngài giảng, phải cẩn thận về các tiên tri giả và các giáo sư giả, cùng trách nhiệm của những người nào muốn nhận được sự cứu chuộc của Ngài, sẽ phải làm.

Ma-thi-ơ 7:13-27: **Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lột chiên đến cùng các người, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé. Các người nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê? Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chum đi. Ấy vậy, các người nhờ những trái nó mà nhận biết được. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân Danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân Danh Chúa mà trừ quỷ sao? và lại nhân Danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các người bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta! Vậy, kẻ nào nghe và làm theo Lời Ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe Lời Ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều.**

Biện pháp tốt nhất, hữu hiệu nhất giúp cho người tin Chúa tránh khỏi sự mắc lừa bởi bọn người tiên tri giả và giáo sư giả, đó là **“Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.”** (Ma-thi-ơ 7:14)

**Cửa hẹp và đường chật** đó là bóng về Luật pháp thánh khiết và công bình của Đức Chúa Trời, vì tự bản ngã xác thịt bằng bụi đất của người ta không muốn phục Luật pháp của Đức Chúa Trời và nó không thể phục được, bởi vì thân thể xác thịt của người ta bởi bụi đất mà ra và nó đã bị bán cho tội lỗi từ khi nó còn ở trong lòng mẹ, còn tâm linh của người ta thì phải ngồi ở trong bóng của chết (tức là ngồi trong thân thể xác thịt đã bị cầm buộc bởi quyền lực của sự tội và sự chết). Nhưng tâm linh nào nghe được tiếng Chúa mà trỗi dậy, quản trị xác thịt mình sống theo Luật pháp của Đức Chúa Trời, thì Đức Thánh-Linh sẽ giúp cho người ấy nhận biết được ý nghĩa của Lời Đức Chúa Trời và chính Đức Thánh-Linh sẽ thấp sáng ngọn đèn của Ngài nơi người đó, khiến tâm linh đó nhận biết chân giá trị của **đường chật và cửa hẹp** và người đó sẽ vào được.

Hết thấy những người đã được ném trái của sự sống lại và sự sống đời đời, thì sẽ có sức để noi theo Luật pháp của Đức Chúa Trời và những kẻ đó sẽ được Đức Thánh-Linh xúc dầu cho để hầu việc Ngài. Còn những kẻ có làm tham muốn danh vọng và quyền lực hư không, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ không chọn những đó làm kẻ hầu việc Ngài, vì Ngài là Đấng biết và làm chứng.

Chỉ những người nào thật lòng kính sợ Đức Giê-hô-va và yêu mến Luật pháp của Ngài, thì mới có thể nhận biết được ai là tiên tri giả và ai là giáo sư giả, vì như những người trồng cây thì nhận biết những đặc điểm của các trái cây mà người đã và trồng trong vườn mình, còn những kẻ không trồng cây thì không thể nhận biết được các dấu hiệu đặc trưng của trái cây, nên nó sẽ không thể làm chứng đúng về các trái của cây.

Đức Chúa Jêsus đã phán: **Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chum đi. Ấy vậy, các người nhờ những trái nó mà nhận biết được.**

Tín chất đặc trưng của Lời Đức Chúa Trời đó là quyền phép của Lẽ thật, vì Lời của Đức Chúa Trời là thần linh và sự sống, sẽ không được ban cho những người gian ác, bởi vì Đức Thánh-Linh là Đấng duy nhất có quyền ghi tạc các Lời của Ngài vào trong lòng và trong trí khôn của người ta mà thôi.

Sự thuộc lòng Lời của Đức Chúa Trời (chép trong Kinh-Thánh) không có nghĩa là tâm linh của người đó đã nhận được quyền phép của Lời Đức Chúa Trời, nhưng người nào được Đức Thánh-Linh ghi tạc Lời Đức Chúa Trời vào lòng của mình, thì quyền phép của Lời Đức Chúa Trời sẽ biến đổi tâm linh người đó cho được nên người mới, là người được đổi ra mới theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời và người ấy sẽ không nói nghịch lại Lời Đức Chúa Trời.

Trái của cây mà Lời Chúa đã phán đây, là bóng về các lời mà người ta đã nói ra đó sẽ là bằng chứng về tình trạng thật của tâm linh người ấy so với tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời.

Tại điểm này, Đức Chúa Jêsus cũng đã tỏ cho chúng ta biết rằng, đừng nhìn vào những phép lạ mà người đó đã làm, nhưng hãy nhìn vào những trái của những người đó, vì các phép lạ không phải do người ấy làm, nhưng là Đức Thánh-Linh sẽ làm ra để giải cứu, giải phóng những người tin Chúa nào đang ở trong hoàn cảnh bị quyền lực của ma quỷ áp bức, và khi những người đó trông mong sự giải cứu của Đức Thánh-Linh và họ có đức tin nơi Danh của Đức Chúa Jêsus Christ, thì Đức Thánh-Linh sẽ hành động, không phải để chứng minh người đứng giảng trong lúc đó là tôi tớ thật của Ngài. Bởi vì khi Danh của Đức Chúa Jêsus Christ được công bố ra, thì ma quỷ sẽ phải bị đuổi ra khỏi những người nào đã kêu cầu đến Danh của Đức Chúa Jêsus Christ, mà Đức Thánh-Linh chính là Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài luôn hiện diện trong toàn cõi vũ trụ này và Ngài sẽ giải cứu những người nào kêu cầu đến Danh Đức Chúa Jêsus Christ.

Chúng ta hãy nhìn vào những trái của những người đứng giảng và xem kết quả của những người đó, mà nhận biết họ có phải là tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ hay không, vì nếu người nào là tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ, thì các trái của những người đó sẽ đem lại kết quả cho bấy chiên của đồng cỏ Chúa, như Lời Đức Giê-Hô-Va đã phán ai là kẻ tôi tớ Ngài: **Nếu chúng nó có đứng trong sự bàn luận Ta, thì đã khiến dân Ta nghe Lời Ta, và đã làm cho dân từ đường dữ việc xấu mà trở lại rồi.**(Giê-rê-mi 23:22).

Nếu là kẻ tôi tớ của Đức Chúa Trời, hay là các môn đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, thì Đức Thánh-Linh sẽ ngự trên những người đó, vì đó là dấu hiệu mà Đức Chúa Jêsus Christ đã phán với các môn đồ của Ngài, trước khi Ngài trở về thiên đàng với Đức Chúa Cha:

**Ma-thi-ơ 28:18-20: Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vậy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân Danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các người. Và này, Ta thường ở cùng các người luôn cho đến tận thế.**

**Giăng 14:15-20: Nếu các người yêu mến Ta, thì giữ gìn các điều răn Ta. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các người một Đấng Yên ủi khác, để ở với các người đời đời, tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các người biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các người và sẽ ở trong các người. Ta không để cho các người mồ côi đâu, Ta sẽ đến cùng các người. Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy Ta nữa, nhưng các người sẽ thấy Ta; vì Ta sống thì các người cũng sẽ sống. Nội ngày đó, các người sẽ nhận biết rằng Ta ở trong Cha Ta; các người ở trong Ta, và Ta ở trong các người.**

**Định nghĩa: thế nào là giáo sư giả, là tiên tri giả.**

**1 Giăng 4:1: Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chẳng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ.**

**Bản King James version chép: <sup>1</sup>Beloved<sup>G27</sup>, believe<sup>G4100</sup> not every<sup>G3956</sup> spirit<sup>G4151</sup>, but try<sup>G1381</sup> the spirits<sup>G4151</sup> whether<sup>G1487</sup> they are of God<sup>G2316</sup>: because<sup>G3754</sup> many<sup>G4183</sup> false<sup>G5578</sup> prophets<sup>G5578</sup> are gone<sup>G1831</sup> out into<sup>G1519</sup> the world<sup>G2889</sup>.**

Chữ tiên tri giả - false<sup>G5578</sup> prophets<sup>G5578</sup> chép trong câu 1 trên, đó là chữ ψευδοπροφήτης - pseudoprphetes, số 5578 ra từ chữ ψευδής - pseudēs, số 5571 và chữ ψεύδομαι - pseudomai, số 5574 của tiếng Hy-lạp (Greek) có nghĩa là: **sự giả mạo là tiên tri, đóng giả là tiên tri, kẻ lừa dối, kẻ nói dối, sự tỏ ra, sự nói ra những lời không đúng với Lời của Đức Chúa Trời;**

Tiên tri giả được nói đây, thực tế là quyền lực của ma quỷ, là các quỷ sứ của Sa-tan, hành động trong lòng

của những người có lòng tham muốn danh vọng, địa vị, quyền lợi cho xác thịt mình, nghĩa là ma quỷ sẽ tìm những người nào có lòng ham muốn danh vọng, chức vị, quyền lợi cho xác thịt mình, mà xâm nhập vào tâm trí của những người đó, để làm sự lừa dối, khiến những người đó trở thành tiên tri giả, giáo sư giả.

Đức Chúa Jêsus đã cảnh cáo hết thảy mọi người tin Chúa phải cẩn thận về việc ma quỷ sẽ tìm mọi cách để chiếm lại thân thể xác thịt của những người tin Chúa nào không tỉnh thức về công việc của ma quỷ:

**Ma-thi-ơ 12:43-45: Khi tà ma ra khỏi một người, thì nó đi đến nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được; rồi nó nói rằng: Ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi; khi trở về, thấy nhà không, quét sạch, và sửa soạn tử tế. Nó bèn lại đi, đem về bảy quỷ khác dữ hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở; vậy số phận người ấy sau lại xấu hơn trước. Đòng dôi dữ nầy cũng như vậy.**

Sứ đồ Phi-e-rơ, là người đã kinh nghiệm về quyền lực của ma quỷ xâm nhập tâm trí của người ta và khiến người ta làm những điều mà người ta không muốn làm và ông đã cảnh báo mọi người tin Chúa về điều này.

**1 Phierô 5:8: Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.**

Ma quỷ rình mò người ta qua các thái độ, lời nói, công việc của người ta, mà chúng biết ý muốn của người ta. Ma quỷ là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối, nên sự nói dối của ma quỷ tinh vi hơn cách người ta tưởng, bởi chúng có kinh nghiệm lừa dối loài người trải mấy ngàn năm, nên việc khiến người ta nhẩy vào chức vụ hầu việc Chúa mà không cần cầu hỏi Chúa, là điều ít người nhận ra đó là công việc của ma quỷ.

Vì người ta thường nghĩ rằng, ma quỷ luôn làm mọi sự xấu xa, chứ người ta không nghĩ rằng, ma quỷ lại khuyến khích người ta học Kinh-Thánh để đi hầu việc Chúa, hoặc bỏ nhà cửa để vào trong các trường Kinh-Thánh, các trường thần học, để từ những nơi đó mà người ta được trở thành người hầu việc Chúa!

Ma quỷ biết cách che giấu việc lừa dối người ta vi phạm mạng lệnh của Đức Chúa Trời, qua việc sử dụng các ngôn từ mang ý nghĩa tốt lành, như làm người hầu việc Chúa, đi ra làm chứng đạo ở những nơi thuộc về công việc của ma quỷ, như tại các các chùa hay những nơi thuộc về tôn giáo của thế gian, và chúng nói rằng: khi bàn chân của người ta đạp đến những nơi đó, thì Chúa sẽ ban cho họ (những người tin Chúa) nơi đó làm sản nghiệp (ma quỷ trích dẫn Lời Chúa chép trong Phục truyền luật lệ ký 11:24 và Giô-suê 1:3).

Ma quỷ biết Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết và Ngài rất nghiêm minh trong sự cai trị, vì thế cho nên chúng sử dụng cách thêm vào hoặc bớt đi các từ ngữ trong Lời Đức Chúa Trời, để khiến cho những người tin Chúa nào không thật sự hiểu biết chân giá trị của Lời Chúa chép trong Kinh-Thánh, sẽ bị cám dỗ mà trở thành kẻ đến trước Chúa, nghĩa là không tôn trọng quyền tể trị của Đức Chúa Trời trong công việc của Nước Đức Chúa Trời. Ma quỷ sử dụng cách trích dẫn từng cụm từ, không đầy đủ câu, không trọn nghĩa trong Kinh-Thánh, để lừa dối những người tin Chúa nào không thật sự yêu mến Lời Đức Chúa Trời, như **hãy có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa!** Hoặc **hãy đi khắp thế gian giảng Tin-Lành cho mọi người**, hay là **hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta!** Ma quỷ đã làm điều này với Ê-va, khi nó ướm thử xem Ê-va có thật sự nhận biết mạng lệnh mà Đức Giê-Hô-Va đã phán với A-đam, trước khi nó nói những lời gian dối, để lừa Ê-va phạm tội ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác ở nơi vườn Ê-đen.

Ma quỷ tìm cách khiến người ta hiểu sai ý nghĩa của Lời Chúa, như: **Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.** (Rô-ma 12:1). Nhiều người giảng Tin-Lành đã sử dụng câu này mà kêu gọi người tin Chúa hãy dâng mình làm người hầu việc Chúa, vì người ta đã cho rằng, học Kinh-Thánh để làm mục sư là một sự vinh dự, một trách nhiệm, mà bỏ qua mạng lệnh của Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời về chức vụ này, là phải do chính Đức Giê-Hô-Va chỉ định và phong tặng, như Kinh-Thánh đã chép.

**Dân số ký 18:1-7: Đức Giê-hô-va bèn phán cùng A-rôn rằng: Người, các con trai người, và tông tộc người phải mang lấy những tội lỗi phạm trong chức tế lễ. Cũng hãy biểu đến gần người các anh em mình, là chi phái Lê-vi, tức tông tộc người, đặt các người đó hiệp với người và hầu việc người; nhưng người và các con trai người phải ở trước Trại bằng chứng. Các người đó sẽ gìn giữ điều chi người truyền dạy, và điều nào thuộc về cả Trại; chỉ không nên lại gần những vật thánh, cũng đừng lại gần bàn thờ, e khi chúng nó phải chết, và các người cũng chết luôn chẳng. Vậy, các người đó sẽ hiệp với người coi sóc điều chi thuộc về hội mạc, và giữ công việc của Trại; một người ngoại nào chẳng nên đến gần các người. Các người**

phải coi sóc điều chi thuộc về nơi thánh và bàn thờ để đừng có sự thanh nộ cùng dân Y-sơ-ra-ên nữa. Còn Ta đây, trong dân Y-sơ-ra-ên Ta đã chọn lấy anh em các người, là những người Lê-vi, mà ban cho các người, vì đã dâng cho Đức Giê-hô-va rồi, đặt làm công việc của hội mạc. Nhưng người và các con trai người phải kỹ lưỡng lo cho xong chức tế lễ, quản trị các điều chi thuộc về bàn thờ, và vật chi ở phía trong màn; các người phải làm việc mình tại đó. Chức tế lễ của các người là một việc Ta phong cho như một của ban: người ngoại nào đến gần sẽ bị xử tử.

Giăng 17:1-26: Đức Chúa Jê-sus phán như vậy, đoạn, ngược mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, giờ đã đến; xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh hiển Cha, và nhân quyền phép Cha đã ban cho Con cai trị loài xác thịt, Con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho Con. Và, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jê-sus Christ, là Đấng Cha đã sai đến. Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Cha ôi! bây giờ xin lấy sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thể gian mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha. Con đã tỏ Danh Cha ra cho những người Cha giao cho Con từ giữa thế gian; họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho Con, và họ đã giữ Lời Cha. Hiện nay họ đã biết rằng mọi sự Cha đã giao cho Con đều là từ Cha mà đến. Vì Con đã truyền cho họ những Lời Cha đã truyền cho Con, và họ đã nhận lấy; nhìn biết quả thật rằng Con đến từ nơi Cha, và tin rằng ấy là Cha sai Con đến. Con vì họ mà cầu nguyện; chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ Cha đã giao cho Con, bởi chúng họ thuộc về Cha. Phàm mọi điều thuộc về Con tức là thuộc về Cha, mọi điều thuộc về Cha tức là thuộc về Con, và Con nhân họ được tôn vinh. Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và Con về cùng Cha. Lạy Cha thánh, xin gìn giữ họ trong Danh Cha, là Danh Cha đã ban cho Con, để họ cũng hiệp làm một như Chúng Ta vậy. Đang khi Con còn ở với họ, Con gìn giữ họ, trừ đứa con của sự hư mất ra, thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, hầu cho Lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Nhưng bây giờ Con về cùng Cha, và đang khi còn ở thế gian, Con nói những điều đó, hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của Con. Con đã truyền Lời Cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian vậy. Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy lễ thật khiến họ nên thánh; Lời Cha tức là lễ thật. Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong thế gian. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lễ thật mà được nên thánh vậy. Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong Chúng Ta, đặt thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như Chúng Ta vẫn là một: Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương Con. Cha ôi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với Con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con, là vinh hiển Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu Con trước khi sáng thế. Hỡi Cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết Cha; song Con đã nhận biết Cha, và những kẻ này nhận rằng chính Cha đã sai Con đến. Con đã tỏ Danh Cha ra cho họ, Con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của Cha dùng yêu thương Con ở trong họ, và chính mình Con cũng ở trong họ nữa.

Đức Chúa Trời là Thần, mà Đức Chúa Jê-sus Christ là Con kế tự Đức Chúa Trời. Ngài với Đức Chúa Cha là một. Danh Đức Chúa Jê-sus Christ được xưng là Lời Đức Chúa Trời và như vậy, Đức Chúa Trời chỉ có một và thật, vì thế cho nên Đức Thánh-Linh còn được xưng là **Thánh-Linh của Cha các người** (Ma-thi-ơ 10:20), hoặc **Thánh-Linh của Đấng Christ** (Rô-ma 8:9), hoặc **Thánh-Linh của Đức Chúa Trời** (Ma-thi-ơ 12:28), hoặc **Thánh-Linh của Con Ngài** (Ga-la-ti 4:6), hoặc **Thánh-Linh của Chúa** (Công vụ các sứ đồ 8:39).

Chính Đức Thánh-Linh (**Thần của Đức Giê-Hô-Va**) trực tiếp gọi những người mà Ngài đã định từ trước khi sáng thế, vào chức vụ môn đồ của Đức Chúa Jê-sus Christ, như Lời Chúa Jê-sus đã cầu nguyện với Đức Chúa Cha và được chép trong Giăng 17, và sứ đồ Phao-lô cũng làm chứng về lễ thật này trong thư của ông gửi cho Hội-Thánh của Đức Chúa Jê-sus Christ tại thành Rô-ma.

**Rô-ma 8:28-30:** **Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con này được làm Con cả ở giữa nhiều anh em; còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.**

Tại điểm này, chúng ta cần phải nhận biết công việc của Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời đối với loài người, nghĩa là việc Đức Giê-Hô-Va tạo nên loài người để tìm một dòng dõi thánh, một nước thầy tế lễ, đã được làm xong rồi, như Lời Chúa đã chép trong sách Sáng thế ký.

**Sáng thế ký 2:1-3:** **Ấy vậy, trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi. Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. Rồi, Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh; vì trong ngày đó, Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi.**

Bản King James version chép: <sup>1</sup>Thus the heavens<sup>H8064</sup> and the earth<sup>H776</sup> were finished<sup>H3615</sup>, and all<sup>H3605</sup> the host<sup>H6635</sup> of them. <sup>2</sup>And on the seventh<sup>H7637</sup> day<sup>H3117</sup> God<sup>H430</sup> ended<sup>H3615</sup> his work<sup>H4399</sup> which<sup>H834</sup> he had made<sup>H6213</sup>; and he rested<sup>H7673</sup> on the seventh<sup>H7637</sup> day<sup>H3117</sup> from all<sup>H3605</sup> his work<sup>H4399</sup> which<sup>H834</sup> he had made<sup>H6213</sup>. <sup>3</sup>And God<sup>H430</sup> blessed<sup>H1288</sup> the seventh<sup>H7637</sup> day<sup>H3117</sup>, and sanctified<sup>H6942</sup> it: because<sup>H3588</sup> that in it he had rested<sup>H7673</sup> from all<sup>H3605</sup> his work<sup>H4399</sup> which<sup>H834</sup> God<sup>H430</sup> created<sup>H1254</sup> and made<sup>H6213</sup>.

Chữ **xong rồi - finished**<sup>H3615</sup> chép trong câu 1 trên, đó là chữ כָּלָה - kalah, số 3615 của tiếng Hê-bơ-rơ, có nghĩa là: *đã hoàn thành, đã làm xong, đã làm trọn, đã quyết định, đã định đoạt, đã chỉ định, đã đầy đủ, đã sửa chữa, đã chuẩn bị, đã sửa soạn, đã dự bị, đã xác định sự phá huỷ, sự tiêu diệt, sự giảm bớt, sự trừng phạt, sự thiêu đốt, sự làm mất hiệu lực, sự giải thoát, sự giải cứu, sự trừ bỏ, sự làm cho sạch, làm cho kết thúc, sự tàn phá, sự bỏ hoang, sự làm cho sa ngã, sự làm cho thoả mãn;*

Chữ **đã làm nên - created**<sup>H1254</sup> chép trong câu 3 trên, đó là chữ בָּרָא - bara', số 1254 của tiếng Hê-bơ-rơ, có nghĩa là: *đã tạo nên, đã tạo thành, đã tạo ra, đã sắp xếp, đã sắp đặt, đã tổ chức, đã huấn luyện, đã thiết lập, đã rập theo khuôn mẫu, đã chọn lựa, đã tuyển chọn, đã kén chọn, đã gửi đi, đã sai phái, đã tiến hành;*

Chữ **đã làm xong rồi - made**<sup>H6213</sup> chép trong câu 3 trên, đó là chữ אָשָׂא - asah, số 6213 của tiếng Hê-bơ-rơ, có nghĩa là: *đã tạo thành hình, đã rập theo khuôn mẫu, đã hoàn thành, đã chế tạo ra, đã sửa soạn, đã chuẩn bị, đã trình ra, đã đưa ra, đã hoàn thành mục đích, đã duy trì, đã bảo vệ, đã bảo quản, đã giữ vững, đã thực hiện, đã được quan sát, đã được ca tụng, đã được tán dương, đã bổ nhiệm, đã định thời gian, đã hẹn kỳ định, đã ra lệnh, đã ban hành luật, đã thành lập, đã giành được, đã đạt tiêu chuẩn, đã đề nghị, đã giải quyết, đã ban cho, đã sử dụng;*

Chữ **ngày - day**<sup>H3117</sup> chép trong câu 2 trên, đó là chữ יוֹם - yowm, số 3117 của tiếng Hê-bơ-rơ, có nghĩa là: *ngày, thời kỳ, thời đại, giai đoạn, thời gian, năm, đời đời, thời gian liên quan đến,*

Chữ **thứ bảy - the seventh**<sup>H7637</sup> chép trong câu 2 và 3 trên, đó là chữ שְׁבִיעִי - shebiy'iy, số 7637 ra từ chữ שִׁבְעָה - shāba', số 7650 của tiếng Hê-bơ-rơ, có nghĩa là: *số thứ tự bảy, được trở nên trọn vẹn, trở nên hoàn toàn, toàn diện, lời thề, lời tuyên thệ, lời khấn nài, sự gánh vác trách nhiệm, nhiệm vụ, bổn phận,*

Chữ **ngày thánh - sanctified**<sup>H6942</sup> chép trong câu 3 trên, đó là chữ קָדַשׁ - qadash, số 6942 của tiếng Hê-bơ-rơ, có nghĩa là: *được thánh hoá, được chỉ định là ngày thánh, được khánh thành, được biệt riêng ra thánh, được coi là bất khả xâm phạm, được tôn trọng, được kính trọng,*

Chữ **nghỉ - rested**<sup>H7673</sup> chép trong câu 2 và câu 3 trên, đó là chữ שַׁבָּת - shabbath, số 7673 của tiếng Hê-bơ-rơ, có nghĩa là: *sự dừng công việc, ngừng công việc, sự thôi, sự nghỉ ngơi, sự yên lòng;*

Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời đã làm các công việc của Ngài cho kế hoạch tìm một dòng dõi thánh, một nước thầy tế lễ cho Ngài, từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ sáu của cuộc sáng thế và đến ngày thứ bảy, Ngài đã hoàn thành các công việc của Ngài và Ngài ban phước cho ngày thứ bảy và định cho ngày đó là ngày thánh. Nghĩa là ngày Ngài đã làm xong mọi sự cho kế hoạch của Ngài, rồi Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm.

Tại đây, chúng ta phải hiểu rằng, Đức Chúa Trời là Thần Linh chí cao. Một ngày ở trước Đức Chúa Trời như một ngàn năm, một ngàn năm như một ngày. Bảy ngày của Đức Chúa Trời dành cho kế hoạch cứu chuộc

loài người, tức là kế hoạch tạo nên loài người theo các kỳ đã định của Đức Chúa Trời được thi hành cho đến khi kế hoạch tìm một dòng dõi thánh, một nước thầy tế lễ được hoàn thành trong sự biết trước của Ngài. Trong Đức Chúa Trời không có thời gian, vì thời gian chỉ dùng cho loài người được tạo nên trên đất này mà thôi và như vậy, đến ngày thứ bảy mà Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời đã định cho loài người được chọn lựa cho được nên một dòng dõi thánh, một nước thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, thì công việc đó sẽ được hoàn thành trong sự khôn ngoan, sự mưu luận và sự biết trước của Đức Chúa Trời.

Tất cả mọi sự liên quan đến kế hoạch tìm một dòng dõi thánh, một nước thầy tế lễ đã được làm xong như ý nghĩa của chữ **đã làm xong rồi - made**<sup>H6213</sup> chép trong câu 3 trên, đó là chữ **אָשָׁח** - **asah**, số 6213 của tiếng Hê-bơ-rơ, có nghĩa là: *đã tạo thành hình, đã rập theo khuôn mẫu, đã hoàn thành, đã chế tạo ra, đã sửa soạn, đã chuẩn bị, đã trình ra, đã đưa ra, đã hoàn thành mục đích, đã duy trì, đã bảo vệ, đã bảo quản, đã giữ vững, đã thực hiện, đã được quan sát, đã được ca tụng, đã được tán dương, đã bổ nhiệm, đã định thời gian, đã hẹn kỳ định, đã ra lệnh, đã ban hành luật, đã thành lập, đã giành được, đã đạt tiêu chuẩn, đã đề nghị, đã giải quyết, đã ban cho, đã sử dụng;*

Trong thực tế, loài người cũng đã nhờ ơn của Đức Chúa Trời ban cho mà người ta biết lập trình các công việc của mình được hoàn thành theo dây chuyền sản xuất với công nghệ hiện đại. Với các hệ thống computer đã được lập trình, từ các khâu đầu tiên cho đến khâu cuối cùng của việc chế tạo sản phẩm và sau khi đã lập trình xong, họ cho khởi động toàn bộ hệ thống máy móc vận hành theo chương trình đã lập và các máy móc đó sẽ hoạt động theo ý của người đã chế tạo ra chúng. Tuỳ theo yêu cầu đã được lập trình, các sản phẩm của họ sẽ được sản xuất ra và như vậy, công việc của người ấy đã được làm xong trước khi người ta nhấn nút khởi động hệ thống sản xuất và người ta biết sẽ có bao nhiêu sản phẩm được tạo ra theo kế hoạch đã định.

**Thi-Thiên 33:1-12: Hỡi người công bình, hãy vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va; Sự ngợi khen đáng cho người ngay thẳng. Hãy dùng đàn cầm tạ Đức Giê-hô-va; Hãy dùng đàn sắt mười dây mà hát ngợi khen Ngài. Khá hát cho Ngài một bài ca mới, và khéo gảy nhạc khí với tiếng vui mừng. Vì Lời Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, các việc Ngài đều làm cách thành tín. Ngài chuộng sự công bình và sự chánh trực; Đất đầy đầy sự nhân từ của Đức Giê-hô-va. Các tầng trời được làm nên bởi Lời Đức Giê-hô-va, cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có. Ngài thấu các nước biển lại thành như đồng, và trừ những nước sâu trong chỗ chứa. Khấp thiên hạ khá kính sợ Đức Giê-hô-va; Các dân thế gian hãy kinh khủng Ngài. Vì Ngài phán, thì việc liền có; Ngài biểu, thì vật bèn đứng vững bền. Đức Giê-hô-va làm bại mưu các nước, khiến những tư tưởng các dân tộc ra hư không. Mưu của Đức Giê-hô-va được vững lập đời đời, ý tưởng của lòng Ngài còn đời này sang đời kia. Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay!**

Đức Chúa Trời là Đấng hằng sống, Danh Ngài Giê-hô-va, Ngài là Đấng Tự Hữu, Hằng Hữu, nên muôn vật được Đức Giê-Hô-Va tạo nên bằng hơi thở của miệng Ngài, sẽ được hằng còn với Ngài theo ý Ngài.

Câu 4 chép: **Vì Lời Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, các việc Ngài đều làm cách thành tín.**

Bản King James version chép: **For the word**<sup>H1697</sup> **of the LORD**<sup>H3068</sup> **is right**<sup>H3477</sup>; **and all**<sup>H3605</sup> **his works**<sup>H4639</sup> **are done in truth**<sup>H530</sup>.

Chữ **ngay thẳng - right**<sup>H3477</sup> chép trong câu 4 trên, đó là chữ **יָשָׁר** - **yashar**, số 3477 ra từ chữ **יָשָׁר** - **yashar**, số 3474 của tiếng Hê-bơ-rơ, có nghĩa là: *thẳng, chính xác, chính trực, liêm khiết, thành thật, thẳng thắn, công bình;*

Chữ **cách thành tín - in truth**<sup>H530</sup> chép trong câu 4 trên, đó là chữ **אֱמוּנָה** - **emuwnah**, số 0530, ra từ chữ **אֱמוּנָה** - **emuwn**, số 0529 và chữ **אֱמָן** - **aman**, số 0539 của tiếng Hê-bơ-rơ, có nghĩa là: *sự vững chắc, sự đáng tin cậy, tính ổn định không thay đổi, tính trung thực chính xác, tính ổn định vững vàng, là nguồn sống, là cột trụ, là nơi nương dựa, sự trường tồn lâu dài;*

Đức Chúa Trời toàn năng đã dùng hơi thở của miệng Ngài mà tạo nên muôn vật và chúng ta có thể thấy công việc của Đức Chúa Trời đã tạo nên trong vũ trụ, như mặt trời, mặt trăng, các vì sao và trái đất mà chúng ta đang sống đây, đã được Ngài tạo dựng nên và chúng đã hoạt động theo đúng ý muốn của Ngài.

Chúng ta hãy xem Lời Chúa chép gì về sự hoàn hảo, sự bền vững, được tạo nên trong sự khôn ngoan và mưu luận của Đức Chúa Trời từ lúc ban đầu, mà không hề phải sửa chữa hay là thêm vào hoặc bớt điều chi.

Ê-sai 45:1-13: Đức Giê-hô-va phán thế này cùng Si-ru, là người xúc dầu của Ngài, Ta đã cầm lấy tay hữu người, dựng hàng phục các nước trước mặt người, và Ta sẽ tháo dây lưng các vua; dựng mở các cửa thành trước mặt người, cấm không được đóng lại: Ta sẽ đi trước mặt người, ban bằng các đường gập ghềnh; phá vỡ các cửa bằng đồng, bẻ gãy then gài bằng sắt; Ta sẽ ban vật báu chứa trong nơi tối, của cải chứa trong nơi kín cho người, để người biết rằng chính Ta, là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, đã lấy tên người gọi người. Vì cơ Gia-cốp, tôi tớ Ta, và Y-sơ-ra-ên, kẻ lựa chọn của Ta, nên Ta đã lấy tên người gọi người, và đặt tên thêm cho người dầu người không biết Ta. Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác, ngoài Ta không có Đức Chúa Trời nào khác nữa. Dầu người không biết Ta, Ta sẽ thất lưng người, hầu cho từ phía mặt trời mọc đến phía mặt trời lặn họ được biết rằng không có Đức Chúa Trời nào khác ngoài Ta. Ta là Đức Giê-hô-va, không có đấng nào khác. Ấy chính Ta là Đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ; chính Ta, là Đức Giê-hô-va, làm mọi sự đó. Hỡi các tầng trời, hãy sa móc xuống từ trên cao, vòng khung hãy đổ sự công bình xuống! Đất hãy tự nở ra, dựng sanh sự cứu rỗi, sự công bình mọc lên cả một lần! Ta, là Đức Giê-hô-va, đã dựng nên sự đó. Khốn thay cho kẻ cãi lại với Đấng tạo nên mình! một bình trong các bình bằng đất! Đất sét há dễ nói cùng thợ gốm là người nhồi mình rằng: Người làm chi? hoặc việc người làm ra há nói rằng: Nó không có tay? Khốn thay cho kẻ nói cùng cha mình rằng: Cha sinh ra gì? và cùng đàn bà rằng: Người đẻ gì? Đức Giê-hô-va, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, tức là Đấng đã làm ra Y-sơ-ra-ên, phán như vậy: Các người hãy hỏi Ta về những sự sẽ đến; hãy bảo Ta về sự các con trai Ta, và về việc làm bởi tay Ta. Ấy chính Ta đã làm ra đất, dựng nên loài người ở trên đất; chính Ta, tức là tay Ta, đã giương ra các tầng trời, và đã truyền bảo các cơ binh nó. Ấy chính Ta đã dấy người lên trong sự công bình, và sẽ ban bằng mọi đường lối người. Người sẽ lập lại thành Ta, và thả kẻ bị dày của Ta, không cần giá chuộc, cũng không cần phần thưởng, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.

1 Cô-rinh-tô 2:4-10: Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép; hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Dầu vậy, chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những kẻ trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải của các người cai quản đời này, là kẻ sẽ bị hư mất. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mâu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Trong những người cai quản đời này chẳng ai từng biết sự đó; bởi chúng, nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu. Song le, như có chép rằng: Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa.

Ê-phê-sô 1:1-14: Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Jê-sus Christ, gửi cho các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Jê-sus Christ: nguyên xin ân điển và sự bình an được ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Jê-sus Christ! Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jê-sus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thuộc linh ở các nơi trên trời, trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, dựng nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jê-sus Christ, theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài! Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài, mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mâu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn (kỳ cuối cùng), hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Ấy lại cũng trong Ngài

mà anh em sau khi đã nghe Lời của lẽ thật, là đạo Tin Lành của sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa, Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài.

Chúng ta vừa đi qua các bằng chứng về quyền tể trị của Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời trên muôn vật và trong mọi sự, đã được làm xong trong Đức Chúa Jêsus Christ, nghĩa là trong Lời hằng sống của Đức Chúa Trời, là những sự dành cho những người đã được Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời chọn từ trước khi sáng thế và đã được hoàn thành trong ngày thứ bảy của cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời.

**Ê-phê-sô 3:10-12:** Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy Hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời, theo ý định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, trong Ngài chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.

Đức Chúa Trời toàn năng không nhường sự vinh hiển Ngài cho bất kỳ một thần nào khác (Ê-sai 42:8), vì ngoài Đức Chúa Trời ra, không có một Đức Chúa Trời nào khác để loài người sẽ nhờ đó mà được cứu rỗi, còn các thần đang hành động trong loài người xác thịt đó không còn được coi là thần nữa, nhưng là ma quỷ, là kẻ đã bị phán xét và đã có một kỳ chúng phải chịu khổ đời đời nơi hỏa ngục. Vì thế cho nên bất kỳ một tổ chức tự lập nên bằng trí khôn của loài người xác thịt, dù người ta lấy danh nghĩa nào mặc dầu, dường như là để thay mặt Đức Chúa Trời mà tạo nên những người mà người ta gọi là tôi tớ Chúa, là người hầu việc Chúa, nhưng không phải bởi Đức Chúa Trời chỉ định, thì tất cả những công việc đó, gọi là các trái của những tổ chức đó đều không được chúc phước, nhưng bị coi là những kẻ mạo Danh Chúa và là quân trộm cướp.

**Giăng 10:7-16:** Đức Chúa Jêsus lại phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, Ta là cửa của chiên. Hết thảy những kẻ đã đến trước Ta đều là quân trộm cướp; nhưng chiên không nghe chúng nó. Ta là cái cửa: nếu ai bởi Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn, và chiên không phải thuộc về nó, nếu thấy muông sói đến, thì nó bỏ chiên chạy trốn; muông sói cướp lấy chiên và làm cho tản lạc. Ấy vì nó là kẻ chăn thuê, chẳng lo lắng chi đến chiên. Ta là người chăn hiền lành, Ta quen chiên Ta, và chiên Ta quen Ta, cũng như Cha biết Ta và Ta biết Cha vậy; Ta vì chiên Ta phó sự sống mình. Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này; Ta cũng phải dẫn nó về nữa, chiên đó sẽ nghe tiếng Ta, rồi sẽ chỉ có một bầy, và một người chăn mà thôi.

Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời đã phán rằng: “Bay là chiên của Ta, là chiên của đồng cỏ Ta; bay là loài người, và Ta là Đức Chúa Trời bay, Chúa Giê-hô-va phán vậy.” (Ê-xê-chi-ên 34:31)

Phần nhiều người mang danh là người tin Chúa, nhưng lại ham muốn chức vụ làm người chăn chiên của Đức Chúa Trời, đã quên rằng, Đức Chúa Jêsus Christ với Đức Chúa Cha là một và loài người được Lời Chúa chép đây không phải là nói về loài người xác thịt, nhưng nói về tâm linh, tức là những linh hồn được chuộc bởi huyết của Đức Chúa Jêsus Christ và như vậy, bất kỳ một người nào đã xưng Danh Đức Chúa Jêsus Christ và tiếp nhận Ngài làm Chúa của sự sống mình, thì những người đó thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ, chứ không phải là thuộc về một tổ chức nào với bất kỳ một danh nghĩa nào, ở đâu, dân tộc nào.

Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời biết rõ các tạo vật của Ngài, vì Ngài là Đấng đã tạo nên loài người theo ảnh tượng của Ngài, vì thế cho nên những người mang danh là người chăn bầy, nhưng không phải bởi Đức Thánh-Linh chỉ định, thì những kẻ đó là quân trộm cướp, vì những kẻ đó đã dùng sức lực của xác thịt mình mà chiếm đoạt sự sống của những chiên đó và cũng là những kẻ chiếm đoạt sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Chúa Jêsus đã phán rằng: **Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, Ta là cửa của chiên.** (Giăng 10:7)

Chúa Jêsus không nói về xác thịt, nhưng nói về Lẽ thật, là nói về sự sống của loài người. Ngài là cửa của chiên, nghĩa là cửa của sự sống lại và sự sống đời đời cho linh hồn người ta. Thánh-Linh của Đức Chúa Jêsus Christ sẽ chăn dắt những linh hồn đó bằng Lời hằng sống của Ngài, chứ không phải chỉ là các lời văn tự được in trong cuốn sách gọi là Kinh-Thánh. Như vậy, khi chiên của Đức Chúa Jêsus Christ nhóm lại học Lời Chúa và thờ phượng Đức Chúa Trời, thì Thánh-Linh của Đức Chúa Jêsus Christ sẽ qua chức vụ của những người

được Ngài chỉ định làm môn đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, mà dẫn dắt linh hồn của những người đó vào trong các Lễ thật của Lời Đức Chúa Trời và chính Đức Thánh-Linh sẽ khiến cho ngọn đèn của Ngài nơi tâm linh của những chiên đó được thấp sáng. Còn những người chần giả không thể làm được công việc này và chính những người đó cũng đang ở trong sự tối tăm, nên Đức Chúa Jêsus đã gọi những người đó là kẻ mù làm người dẫn đường. Đức Chúa Jêsus đã phán rằng, đừng ngăn chặn bọn người đó cùng những người đi theo những kẻ mù làm người dẫn đường, bởi vì những người sống theo xác thịt đó đều có mắt, họ có thể nhìn thấy Lời Đức Chúa Trời chép rất rõ về chủ quyền của Ngài, cùng trách nhiệm của loài người ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Jêsus Christ. Những người đó phải chịu trách nhiệm cho sự sống của linh hồn mình và Đức Chúa Trời sẽ báo trả cho người ta tùy theo công việc họ đã làm ra ở trước mặt Ngài.

**Ma-thi-ơ 15:14: Hãy để vậy: đó là những kẻ mù làm người dẫn đưa; nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù, thì cả hai sẽ cùng té xuống hố.**

Đức Chúa Jêsus Christ là cửa của chiên, nghĩa là Ngài là Chúa, là Chủ của chiên và chính Ngài sẽ giao chiên của Ngài cho những người được Ngài chọn để chặn giữ bầy chiên của Ngài và những người được Chúa chọn đó sẽ hợp pháp chặn dất bầy chiên của Đức Chúa Jêsus Christ. Đồng cỏ mà Chúa Jêsus đã phán đó chính là Lời của Đức Chúa Trời được chép trong Kinh-Thánh. Chính Đức Thánh-Linh sẽ chặn bầy chiên của Ngài qua các tội tở được Ngài chỉ định và qua Đức Thánh-Linh mà những người chăn của Đức Chúa Jêsus Christ sẽ được biết loại cỏ xanh, nước trong được giấu trong các Lời của văn tự đã chép trong Kinh-Thánh.

Những kẻ chăn chiên không bởi Đức Chúa Jêsus Christ chỉ định, tức là những kẻ không bởi cửa mà trèo vào chuồng chiên đó, sẽ không thể biết được thứ cỏ xanh và nước trong thuộc về Nước Đức Chúa Trời này.

Như vậy, không phải là khi người ta thấy một công trình xây dựng nào có cây thập tự giá làm biểu tượng của Đạo Tin-Lành và người ta gọi nơi đó là nhà thờ, hay là Hội-Thánh Tin-Lành, thì nơi đó là chuồng chiên của Đức Chúa Jêsus Christ! Nhưng người ta có thể nhận biết ai là chiên của Đức Chúa Jêsus Christ, tức là những người có các dấu hiệu mà Đức Chúa Jêsus Christ đã phán rằng: **chiên Ta nghe tiếng Ta thì theo Ta.**

### *Làm thế nào để nhận biết được tiếng của Đức Chúa Jêsus Christ?*

Đức Chúa Jêsus Christ với Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời là một và Ngài là Cha đời đời, là Chúa bình an và Ngài là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, nghĩa là Đức Chúa Jêsus Christ là Thần, nên loài người xác thịt không thể dạy cho người khác biết cách nghe được tiếng của Đức Chúa Jêsus Christ. Chính Thánh-Linh của Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã tạo nên tâm linh của loài người, sẽ mở con mắt cho tâm linh người ta được thấy công việc của Nước Đức Chúa Trời và cũng chính Đức Thánh-Linh sẽ mở lỗ tai của tâm linh người ta, khiến người ta nghe được tiếng của Ngài (Dân số ký 24:1-4).

Chính Lời của Đức Chúa Trời sẽ phục hồi những khả năng mà Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời đã ban cho loài người từ lúc ban đầu, vì Lời của Đức Chúa Trời là sự sống lại và sự sống đời đời cho những người nào tiếp nhận, vâng giữ và làm theo Lời Đức Chúa Trời.

**Giăng 10:14-16: Ta là người chăn hiền lành, Ta quen chiên Ta, và chiên Ta quen Ta, cũng như Cha biết Ta và Ta biết Cha vậy; Ta vì chiên Ta phó sự sống mình. Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này; Ta cũng phải dẫn nó về nữa, chiên đó sẽ nghe tiếng Ta, rồi sẽ chỉ có một bầy, và một người chăn mà thôi.**

Bản King James version chép: <sup>14</sup> **I am**<sup>G1510</sup> **the good**<sup>G2570</sup> **shepherd**<sup>G4166</sup>, **and know**<sup>G1097</sup> **my sheep, and am known**<sup>G1097</sup> **of mine**<sup>G1699</sup>. <sup>15</sup> **As the Father**<sup>G3962</sup> **knoweth**<sup>G1097</sup> **me, even**<sup>G2504</sup> **so know**<sup>G1097</sup> **I the Father**<sup>G3962</sup>: **and I lay**<sup>G5087</sup> **down my life**<sup>G5590</sup> **for the sheep**<sup>G4263</sup>. <sup>16</sup> **And other**<sup>G243</sup> **sheep**<sup>G4263</sup> **I have**<sup>G2192</sup>, **which**<sup>G3739</sup> **are not of this**<sup>G5026</sup> **fold**<sup>G833</sup>: **them also**<sup>G2548</sup> **I must**<sup>G1163</sup> **bring**<sup>G71</sup>, **and they shall hear**<sup>G191</sup> **my voice**<sup>G5456</sup>; **and there shall be one**<sup>G3391</sup> **fold**<sup>G4167</sup>, **and one**<sup>G1520</sup> **shepherd**<sup>G4166</sup>.

Chữ mà bản tiếng Việt dịch là **quen**, nguyên văn là **biết - know**<sup>G1097</sup> chép trong câu 14 và câu 15 trên, đó là chữ γινώσκω - **ginosko**, số 1097 của tiếng Hy-lạp có nghĩa là: *hiểu được, lĩnh hội được, nhận thức được, có thể nói được, hiểu biết, thấu hiểu được, nắm được ý,*

Chữ **phó** sự sống - **lay**<sup>G5087</sup> **down** chép trong câu 15 trên, đó là chữ τίθημι - **tithemi**, số 5087 của tiếng Hy-lạp có nghĩa là: *bỏ nhiệm, lập nên, chọn, ban cho, cam kết, giao phó, uỷ thác, cưu mang, quy định, chuyển cho, làm cho, chứng nhận, phong tặng;*

Chữ **sự sống - life**<sup>G5590</sup> chép trong câu 15 trên, đó là chữ ψυχή - **psuche**, số 590 của tiếng Hy-lạp có nghĩa là: **hơi thở, thần linh, linh hồn, sự sống**;

Chữ **tiếng - voice**<sup>G5456</sup> chép trong câu 16 trên, đó là chữ φωνή - **phone**, số 5456 của tiếng Hy-lạp có nghĩa là: **sự để lộ ra, sự mở ra, âm thanh, sự hiểu biết ngôn ngữ, tiếng nói**;

Danh Chúa Jêsus được xưng là Lời Đức Chúa Trời và như vậy, Thánh-Linh của Đức Chúa Jêsus Christ sẽ khiến cho linh hồn của những người được chuộc bởi huyết của Đức Chúa Jêsus Christ được nhận biết Lễ thật, được gọi là Luật pháp của Thánh-Linh sự sống và là Lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Chính quyền phép của Lễ thật sẽ thắp sáng ngọn đèn của Đức Giê-Hô-Va nơi người đó, khiến cho linh hồn đó hiểu được ý nghĩa của Lễ thật, mà chữ **phó sự sống** được chép trong câu 15 đó chính là sự ban cho khả năng tiếp nhận và hiểu biết ngôn ngữ Lời Đức Chúa Trời (tiếng của Đức Chúa Jêsus Christ dành cho những người được chọn là chiên của Ngài). Khi Lời giảng được công bố, Đức Thánh-Linh sẽ mở lỗ tai của tâm linh những người được chuộc, khiến họ nghe được và nhận biết ý nghĩa thứ ngôn ngữ của người bề trong, đó chính là tiếng của Đức Thánh-Linh giải thích, giải nghĩa cho tâm linh của người đó cho hiểu được ý nghĩa của Lời Đức Chúa Trời.

Danh Đức Chúa Jêsus Christ được xưng là Lời Đức Chúa Trời và Lời của Đức Chúa Trời được ban cho loài người, nghĩa là được ban cho những người nào thật sự tin vào danh của Đức Chúa Jêsus Christ, mà tiếp nhận, vâng giữ và làm theo các mạng lệnh cùng các điều răn của Đức Chúa Trời được rao giảng, được phán ra bởi Đức Chúa Jêsus Christ. Chính quyền phép của Lời Đức Chúa Trời khiến con mắt, lỗ tai, môi miệng của tâm linh người tin Chúa được phục hồi sự sống, nghĩa là được thấy, nghe được và nói được thứ ngôn ngữ của Nước Đức Chúa Trời.

**Giăng 11:25: Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.**

**Ê-phê-sô 1:17-21: Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài, đối với chúng ta có lòng tin, là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình, mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngôi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này, mà cũng trong đời hầu đến nữa.**

Qua Lời Đức Chúa Trời mà chúng ta nhận biết các dấu chỉ về những người nào được gọi là chiên của Đức Chúa Jêsus Christ, tức là những người sẽ nghe được tiếng của Đức Chúa Jêsus Christ, khi họ suy gẫm Lời Đức Chúa Trời, hoặc khi trong họ cầu nguyện với Chúa. Đó là dấu chỉ về những người nào được gọi là chiên của Đức Chúa Jêsus Christ. Những người là chiên của Đức Chúa Jêsus Christ sẽ nhờ Đức Thánh-Linh mà nhận biết ai là tiên tri giả và ai là giáo sư giả.

Trở lại với Lời Đức Chúa Jêsus đã phán với các môn đồ của Ngài:

**Ma-thi-ơ 24:4: Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy giữ, kẻ có kẻ dối dành các ngươi. Vì nhiều người sẽ mạo Danh Ta đến mà nói rằng: Ta là Đấng Christ; và sẽ dối dành nhiều người.**

Bản King James version chép câu 4 và câu 5 trên như sau: <sup>4</sup>And Jesus<sup>G2424</sup> answered<sup>G611</sup> and said<sup>G2036</sup> unto them, Take heed<sup>G991</sup> that no<sup>G3361</sup> man<sup>G5100</sup> deceive<sup>G4105</sup> you. <sup>5</sup>For many<sup>G4183</sup> shall come<sup>G2064</sup> in my name<sup>G3686</sup>, saying<sup>G3004</sup>, I am<sup>G1510</sup> Christ<sup>G5547</sup>; and shall deceive<sup>G4105</sup> many<sup>G4183</sup>.

Có nghĩa là: **Chúa Jêsus đáp lại họ rằng: hãy chú ý đừng để cho kẻ nào lừa dối các ngươi. Vì có nhiều kẻ sẽ nhân Danh Ta mà đến, nói rằng, Ta là Đấng Christ; và sẽ lừa dối nhiều người.**

Đức Chúa Jêsus đã cảnh báo rằng: sẽ có nhiều người nhân Danh Ngài mà đến, nghĩa là những người tự xưng mình là tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ, là người hầu việc Chúa, nhưng Đức Thánh-Linh không ngự trên những người đó, dù môi miệng của những người đó cũng rao giảng rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, học cũng sử dụng Lời Chúa chép trong Kinh-Thánh để giảng, nhưng họ không biết Lễ thật và những người đó không có các dấu hiệu về quyền phép của Đức Thánh-Linh để rao giảng Tin-Lành của Nước Đức Chúa Trời. Những người đó không phải là tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ, mà họ là tôi tớ của các tổ chức đã đào tạo họ và cấp giấy chứng nhận họ là những người thuộc mà họ đã dạy. Vì họ không phải là tôi tớ của Đức

Chúa Jêsus Christ nên họ không thể có được các dấu hiệu của Đức Chúa Jêsus Christ, vì những người là tội tở thật của Đức Chúa Jêsus Christ sẽ được đồng cai trị với Đức Chúa Jêsus Christ, nghĩa là Thánh-Linh của Đức Chúa Jêsus Christ sẽ ngự trên những người đó và cùng làm việc với những người đó để bày tỏ quyền phép của Nước Đức Chúa Trời, mà làm cho vững Đạo, nghĩa là làm cho Lời của Đức Chúa Trời được vững lập trong lòng của những người tin Chúa đã được nghe và hiểu các Lời của Đức Chúa Trời mà các tội tở của Đức Chúa Jêsus Christ đã rao giảng. Khi người tin Chúa thật sự yêu mến Luật pháp của Đức Chúa Trời thì họ sẽ vâng giữ hết thảy các mạng lệnh mà Đức Chúa Jêsus Christ đã phán và họ sẽ nhận biết công việc của Đức Thánh-Linh, vì các sách thuộc về phần Tân-ước đều chép rõ về các Lời mà Đức Chúa Jêsus Christ đã phán dạy, cùng các Lời mà Đức Thánh-Linh tỏ ra cho các tội tở của Ngài, như sứ đồ Phao-lô làm chứng về công việc của Đức Thánh-Linh, cùng các nguyên tắc của Nước Đức Chúa Trời được thi hành trên những chức vụ do Đức Thánh-Linh chỉ định và ban cho những người được Ngài chọn.

Chúng ta hãy xem Lời Đức Chúa Jêsus phán đã ứng nghiệm và tiếp tục ứng nghiệm cho đến khi tận thế.

**2 Phi-e-rơ 2:1-3: Dấu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả, và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuộc lấy sự hủy phá thành linh. Có nhiều kẻ sẽ theo họ trong những sự buông tuồng, và đạo thật vì cố họ sẽ bị gièm pha. Họ sẽ bởi lòng tham mình, lấy lời dối trá khoét anh em; nhưng sự kêu án nghịch cùng họ đã nghị định từ lâu nay, và sự hư mất của họ chẳng ngủ.**

Chữ **giáo sư giả** - false<sup>G5572</sup> teachers<sup>G5572</sup> chép trong câu trên, đó là chữ ψευδοδιδάσκαλος-pseudodidaskalos, số 5572 của tiếng Hy-lạp (Greek) có nghĩa là: **kẻ giả mạo là giáo sư, sự giảng dạy những sự không đúng sự thật, sự lừa dối, sự nói dối;**

Trong những ngày sau rốt này, chúng ta đã được thấy những người mạo danh là tội tở Chúa, nói ra những tín lý giả dối nghịch lại các mạng lệnh của Đức Chúa Jêsus Christ, nghịch lại Luật pháp của Đức Chúa Trời và chúng ta cũng thấy không ít người đã tin theo những sự lừa dối đó, như Đức Chúa Jêsus đã cảnh báo.

Giáo sư giả cũng như tiên tri giả, là công việc của ma quỷ hành động trong tâm trí xác thịt của những người có lòng ham muốn danh vọng hư không, tức là những người không bền lòng noi theo Lời Đức Chúa Trời, không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời.

Trong thực tế, chỉ những người nào yêu mến Luật pháp của Đức Chúa Trời và làm theo Lời của Đức Chúa Trời, thì người ấy mới có được thần linh của sự kính sợ Đức Chúa Trời, bởi vì Lời của Đức Chúa Trời sẽ chỉ cho người ta biết tội lỗi và cho người ta biết hậu quả của tội lỗi sẽ khiến cho thân thể xác thịt của người phạm tội bị trừng phạt bởi sự rửa sả của Luật pháp, còn linh hồn của người phạm tội mà đến nỗi chết, sẽ phải sa xuống hỏa ngục đời đời. Luật pháp của Đức Chúa Trời cũng tỏ cho người ta biết sự báo trả công bình của Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho thân thể xác thịt của những người nào vâng giữ và tuân theo các mạng lệnh cùng các điều răn của Đức Chúa Trời, còn linh hồn của những người đó sẽ được sự sống lại và được sự sống đời đời nơi thiên đàng. Chỉ khi nào người tin Chúa kính nghiệm được sự báo trả của Luật pháp trên cuộc sống của mình, thì những người đó mới biết kính sợ Đức Chúa Trời và sự kính sợ Đức Chúa Trời sẽ được gia thêm trong cuộc sống của người ấy, nếu người ấy chọn sự noi theo Thánh-Linh của Đức Chúa Jêsus Christ.

Một trong các dấu chỉ thuộc về Đấng cứu chuộc có, đó là: **“Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va.”** (Ê-sai 11:2).

Hết thảy những người được Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời chọn cho được làm môn đồ của Đức Chúa Jêsus Christ - Con một Ngài, cũng sẽ được Thần của Đức Giê-Hô-Va, tức là Đức Thánh-Linh, ngự trên những người đó và như vậy, các tội tở của Đức Chúa Jêsus Christ sẽ nhận được những sự ban cho của Đức Thánh-Linh, trong đó có thần kính sợ Đức Giê-Hô-Va ngự trong mình, vì nhờ có sự kính sợ Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời mà những người được hiểu biết các Lời của Đức Chúa Trời.

**Thi Thiên 25:12: Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn.**

**Thi Thiên 111:10: Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu. Sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời.**

Rất nhiều người mang danh là người tin Chúa, vẫn chưa thật sự hiểu được và nhận thức được ý nghĩa của chữ **kính sợ Đức Chúa Trời** và đó cũng là lý do khiến người ta bị ma quỷ lừa dối mà nghe theo lời của những tiên tri giả, lời của những giáo sư giả, mà nhảy vào chức vụ, là chức vụ mà chỉ có Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời chỉ định người nào, thì người ấy mới nhận được mà thôi, và tự biến mình trở thành quân trộm cướp, như Đức Chúa Jêsus đã phán.

**Hê-bơ-rơ 5:1-10:** **Phàm thầy tế lễ thượng phẩm, từ trong loài người chọn ra, thì vì loài người lập nên hầu việc Đức Chúa Trời, để dâng lễ vật và hy sinh vì tội lỗi. Người đã bị vấy trong sự yếu đuối, nên có thể thương xót những kẻ ngu dốt sai lầm. Ấy bởi sự yếu đuối đó mà người buộc phải vì tội lỗi mình dâng của tế lễ, cũng như vì tội lỗi của dân chúng. Và lại không ai chiếm lấy chức trọng đó cho mình; phải được Đức Chúa Trời kêu gọi như A-rôn ngày xưa. Cũng một thể ấy, Đấng Christ không tự tôn mình làm thầy tế lễ thượng phẩm; như tại Đấng đã phán cùng Ngài rằng: Người là Con Ta, Ta đã sanh người ngày nay. Lại nơi khác có phán cùng Ngài rằng: Người làm thầy tế lễ đời đời Theo ban Mên-chi-xê-đéc. Khi Đấng Christ còn trong xác thịt, thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện nài xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và vì lòng nhân đức Ngài, nên được nhậm lời. Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi, thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng Lời Ngài, lại có Đức Chúa Trời xưng Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mên-chi-xê-đéc.**

**Châm ngôn 3:1-8:** **Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy Ta, lòng con khá giữ các mạng lệnh Ta; Vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày, số năm mạng sống, và sự bình an. Sự nhân từ và sự chân thật, chớ để lia bỏ con; Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bìa lòng con; Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chớ khôn ngoan theo mắt mình; Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, và lia khỏi sự ác: Như vậy, cuống rốn con sẽ được mạnh khỏe, và xương cốt con được mát mẻ.**